



KerkLevenin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond

jaargang 7 nummer 6 - juni 2024



Biografie van het kruis

Kopij voor de juli-editie graag
uiterlijk **21 Juni** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in

Kerkdiensten

Juni-Juli

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo.	9-6 10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	
Zo.	16-6 10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	
Zo.	23-6 10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	
Zo.	30-6 10:00	ds. Karin Spelt		Openluchtdienst; Veldweg 31, Drempt; koffie vanaf 09:30 uur
Zo.	7-7 10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Avondmaal
Zo.	14-7 10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	Gezamenlijke viering met de PG Hummelo
Zo.	21-7 10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	
Hummelo				
Zo.	9-6 10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Zo.	16-6 10:00	dhr. Henk Dijkman	Dorpskerk	
Zo.	23-6 10:00	ds. Elise Wijnands	Torenallee 2	Openluchtdienst
Zo.	30-6 10:00	Kerkenraad	Dorpskerk	
Zo.	7-7 10:00	mw. Jansje Ruiterkamp	Dorpskerk	
Zo.	14-7 10:00	ds. Deodaat van der Boon	Drempt	Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo.	21-7 10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	
Wichmond				
Zo.	9-6 10:00	Kerknoaberdienst	Steenderen	Gezamenlijke Dienst
Zo.	16-6 10:00	ds. G. Zemelink (Aalten)	Dorpskerk	Dialectdienst + oecumenische lunch
Zo.	23-6 10:00	ds. H. Teeuwen (Borculo)	Dorpskerk	
Zo.	30-6 10:00	ds. W. Piksen (Heteren)	Dorpskerk	
Zo.	7-7 10:00	Zangdienstcomissie	Dorpskerk	Zangdienst
Zo.	14-7 10:00	ds. M. Van der Velde (Neede)	Dorpskerk	
Zo.	21-7 10:00	ds. D. Van Alphen (Warnsveld)	Dorpskerk	

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Biografie van het kruis

Het kruis is het belangrijkste symbool van het christendom. Maar is dat altijd zo geweest? En hoe heeft die symboliek zich ontwikkeld? Alfred C. Bronswijk wijdde er een boeiend boek aan.

Alfred Bronswijk is emeritus predikant, docent en heeft zijn sporen verdiend als auteur over christelijke kunst en symboliek, maar ook als schrijver van gebeden en over de schoonheid van iconen. Drie jaar geleden promoveerde hij in Nijmegen op een lijvig proefschrift over godsbeelden in de protestantse kerk. Zijn nieuwste boek gaat over de geschiedenis van "Christus oudste gewaad", het kruis.

Over het kruis zijn sinds Golgotha al veel woorden gesproken. Ook de vorm van het kruis is op schilderijen en in voorwerpen verschillend uitgebeeld. Welke vorm had het kruis? Een T, X of Y, een Keltisch kruis met een cirkel, de plaats van de dwarsbalk. Wanneer is het kruis als christelijk symbool gaan leven?

Aan de feitelijke handelingen van de kruisiging in de tijd van Jezus wijdde onlangs de bijbelwetenschapper Ruben van Wingerden een studie. Die wrede straf bespreekt Bronswijk slechts kort. Hij gaat op zoek naar de betekenis van het kruis als symbool voor christenen heeft gekregen.

Theologisch maakt het veel verschil of Jezus wel of niet op het kruis is afgebeeld (crucifix). Hoe is Jezus gekruisigd? Is Hij met drie of vier spijkers vastgenageld, had het kruis een voetensteuntje? Bronswijk beschrijft in zijn boek historische feiten, theologische opvattingen en de meningsverschillen hierover.

Aanvankelijk verwees het kruis naar het paradijs; pas later, in de vijfde eeuw, werd Jezus erop afgebeeld, als overwinnaar op de dood: een sterke, goddelijk ogende man. De bloedende, lijdende of zelfs al dode Jezus aan het kruis is typisch voor de westerse, katholieke kerk, na de kerkscheuring van 1054.

De Reformatie vormde een breuk met deze traditie. Vooral de calvinisten moesten op grond van het tweede gebod (Exodus 20: 4-5: "Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet,") niets hebben van de roomse beeld- en reliekencultuur.



Maar Bronswijk heeft een brede blik: hij kijkt niet alleen naar de materiële afbeeldingen in kerkgebouwen of woningen. Een van de verassende inzichten van zijn boek is dat christenen al

*Crucifix in de kerk van Malaucene, Provence
Jezus aan henden en voeten genageld, met
voetenbank*



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie	Kopijdatum	Verschijnt
juli	21 juni	9 juli
september	9 augustus	27 augustus
oktober	20 september	8 oktober

gewend waren een kruisteken te maken voor zij het kruis afbeeldden. De gewoonte lijkt momenteel een cultureel onderscheid tussen katholieken en protestanten te zijn. Maar zij was dus lang voor het uit elkaar groeien van katholieken en protestanten gemeenschappelijk christelijk gebruik.

Ook de klassieke gebedshouding (dus niet met gevouwen handen; dat is een houding van onderdanigheid die in de feodale middeleeuwen in het christendom is binnengedrongen), de orante-houding die wij uit catacomben en sarcofagen kennen, is een kruisvorm. De biddende mens neemt door de armen in gebed te strekken de vorm van een kruis aan.

Het "blote" kruis, dus zonder Christus, is ouder dan het christendom. Het leent zich er immers toe een universeel symbool te zijn: een horizontale en een verticale lijn die elkaar kruisen. Het blijkt zelfs op enkele joodse grafkisten voor te komen, zoals op de in 1980 ontdekte beenderkisten van Talpoit in Jeruzalem.



De vroegste afbeeldingen van een gekruisigde Christus, laten een ander beeld zien dan later vertrouwd zal worden: de armen vastgebonden aan de dwarsbalk (dus niet vastgespijkerd) en de voeten aan weerszijden van de verticale paal (dus niet over elkaar of op een voetsteun). Hoe het tot de latere afbeeldingen, de theologie en de devotiecultuur eromheen, van de kruisweg tot de verering van het kruishout, de spijkers en allerlei andere afgeleide objecten, is gekomen, beschrijft Bronswijk helder en goed gedocumenteerd.

"Symbolen zijn niet onschuldig." Daarom gaat de auteur niet voorbij aan de zwarte bladzijden uit de kruisgeschiedenis: hoe het kruis symbool werd van antijudaïsme, bestrijding van de islam (kruistochten) en westers kolonialisme.

Het nieuw boek van Alfred C. Bronswijk is een boek van een geboren verteller: de schrijver weet de lezer van begin tot eind te boeien. Hij voert ons moeiteloos door twintig eeuwen kerkgeschiedenis. Een aanrader dus!



Dr. Alfred C. Bronswijk, *Het kruis. Biografie van een symbool*, KokBoekencentrum. Utrecht 2024, ISBN 978 90 435 3920 3 € 24,99

Nieuw: Canon van het Nederlandse protestantisme



Op 23 mei verscheen de 'Canon van het Nederlandse protestantisme'. Dit veelzijdige boek biedt in 49 vensters een overzicht van de geschiedenis en achtergronden van het protestantisme in Nederland.

Wat is nu typisch protestants? Hoe herken je een protestants kerkgebouw? Waarom dragen veel predikanten een toga? Welk snoep is het populairst tijdens de preek? Wat wordt bedoeld met het zogenaamde avondmaal?

Protestantse kwesties

Deze en tal van andere typisch protestantse kwesties komen aan de orde in de Canon van het Nederlandse protestantisme. In 7x7 korte hoofdstukken worden 49 belangrijke of kenmerkende momenten in de geschiedenis, gewoontes, opvattingen, personen en voorwerpen beschreven. Hiermee biedt het boek een afwisselende en aantrekkelijke beschrijving van het protestantisme in Nederland.

De canon bevat columns van Beatrice de Graaf, Franca Treur, Joke Verweerd, Elbert Smelt, Bastiaan Ragas, Ad van Nieuwpoort en Trijntje Oosterhuis.

20 jaar Protestantse Kerk in Nederland

De Canon van het Nederlandse protestantisme wordt gepubliceerd in de maand van het 20-jarige bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland. Die ontstond op 1 mei 2004 na een fusie tussen de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk.

Lange traditie

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat sinds 2004, maar de kerk staat in een lange traditie. Het protestantisme drukt al meer dan 500 jaar een stempel op onze samenleving. Met deze canon willen we dat duidelijk markeren."

Canon van het Nederlandse protestantisme is verkrijgbaar vanaf 23 mei 2024. ISBN 978 90 435 4107 7 | 160 pagina's | € 20

Bron: petrus.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuw-canon-van-het-nederlandse-protestantisme

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante



Waardevol.....?!

Onze huizen staan vol dingen. Meubels, gebruiksvoorwerpen, boeken, schilderijen, apparaten, planten...In de loop van ons leven verzamelen we van alles om ons heen. Soms gaan we opruimen en gooien we dingen weg. Vaak vinden we dat lastig. Want iets is nog goed en bruikbaar. Of er zitten bepaalde herinneringen aan.

Aan veel dingen die we willen bewaren zitten herinneringen. Bijvoorbeeld aan de tijd van je jeugd, aan je ouders, aan je kinderen. Aan belangrijke gebeurtenissen, aan dierbare momenten, aan vakanties, verjaardagen etc. Deze dingen zijn waardevol voor je. Ga maar eens door je huis heen en bedenk welke dingen waardevol voor je zijn. En wat ze waardevol maakt. Je komt dan vanzelf op het spoor wat voor jou van waarde is in het leven

Openluchtdienst 30 juni

Tijdens de openluchtdienst gaat het over deze vragen. Wat is voor jou van waarde? We vragen iedereen om eens in zijn of haar huis rond te kijken en iets te zoeken wat voor jou waardevol is. Waarom is het voor jou van waarde? We nodigen je uit om dit voorwerp mee te nemen naar de openluchtdienst. Als het te groot is kan je er ook een foto van maken. Tijdens de openluchtdienst gaan we de voorwerpen aan elkaar laten zien en elkaar vertellen waarom het voor ons van waarde is. Zo komen we samen op het spoor van wat waardevol is in ons leven.

Ook de verhalen in de bijbel gaan over wat van waarde is in het leven. Jezus spreekt in het evangelie een aantal gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel.



In Mattheüs 13: 45 staat bijvoorbeeld: "Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek is naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen." Met het koninkrijk van de hemel wordt hier het rijk van God bedoeld. Dat staat symbool voor een leven, waarin wat voor God van waarde is centraal staat. Mensen worden opgeroepen daar naar op zoek te gaan. In de dienst horen we verhalen van mensen die dat hebben gedaan.



De openluchtdienst is dit jaar weer aan de Veldweg 31 bij de familie van Amerongen. Een prachtige plek in de tuin onder de bomen met uitzicht op het land. Vanaf 9:30 uur staat de koffie klaar. Om 10:00 uur beginnen we met de dienst. Na de dienst ontmoeten we elkaar met een hapje en drankje. We hopen natuurlijk weer op mooi weer.

Afscheid kindernevendienst

Tijdens de openluchtdienst zullen we ook afscheid nemen van de kindernevendienst. Helaas hebben wij moeten besluiten hiermee in onze eigen gemeente te stoppen. De groep is te klein geworden om zelfstandig verder te kunnen gaan. Besloten is met het kinder- en jeugdwerk voortaan aan te sluiten bij activiteiten in de buurgemeenten Hummelo en Angerlo-Doesburg. Max van Mierlo en Sophie van Amerongen zullen afscheid nemen van de kindernevendienst, omdat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

Bedanken Mariëlle van Amerongen en Josja van Mierlo

Ook gaan we Mariëlle en Josja bedanken voor de jaren dat ze leiding hebben gegeven aan de kindernevendienst. Mariëlle heeft het werk meer dan 25 jaar gedaan. Met veel mensen heeft ze samengewerkt. Haar vader Harry van Amerongen, Hermien Hoogkamp, Yvonne van Beek, Marian Lusink, Jacqueline Roelofswaard. Waar anderen na een aantal jaren stopten is zij steeds doorgegaan. Josja kwam haar ruim acht jaar geleden versterken, toen Max en later Gijs mee gingen doen. We hebben erg genoten van hun inzet, enthousiasme en creativiteit. De vele kerstvieringen met de kinderen, de creatieve ideeën bij de openluchtdienst en startdienst. De Palmpasestokken, de Paasvieringen, de Oogstdiensten. We zullen de kinderen erg missen tijdens de diensten en

hopen hen natuurlijk van tijd tot tijd nog te zien in onze kerkdiensten. Josja en Mariëlle willen we van harte bedanken voor hun werk. Gelukkig kunnen we nog blijven genieten van hun zangtalent. Want zingen doen ze ook heel graag. Ze zijn actief betrokken bij onze zanggroep. Natuurlijk zijn er veel herinneringen aan alle jaren met de kinderen in de kerk. Een aantal foto's getuigen van deze tijd.

Het zou leuk zijn als mensen een persoonlijk bericht sturen om Mariëlle en Josja te bedanken. De jongeren die als kind bij hen in de kindernevendienst zijn geweest zullen we dat ook persoonlijk vragen. Stuur mij (karin.spelt@gmail.com) een foto, filmpje, een paar woorden, een anekdote of iets dergelijks. Dat geldt natuurlijk ook voor de ouders en alle andere gemeenteleden. Om hen zo op 30 juni een waardevol en persoonlijk afscheid te geven.

-ds. Karin Spelt





KerkLeven in

Drempt &

Oldenkeppel



Vanuit de kerkenraad

Dank aan de vrijwilligers!

Van koffieschenken na de kerkdienst tot grasmaaien op de begraafplaats, de verscheidenheid aan



werkzaamheden in en rond onze kerkgebouwen is groot en dat is gelukkig ook het aantal vrijwilligers dat zich inzet voor een goed reilen en zeilen van onze gemeente.

De kerkenraad heeft enorm veel waardering voor alle vrijwilligers en het werk dat zij verzetten. Zonder hen zou onze gemeente niet goed kunnen functioneren.

In de openluchtdienst van 30 juni aanstaande zet de kerkenraad daarom met een welgemeend woord van dank alle vrijwilligers in onze gemeente in het zonnetje en drinken we na afloop van de dienst gezamenlijk een borreltje (of ander drankje). U bent hiervoor van

harte uitgenodigd!

Toegankelijkheid van onze kerkgebouwen

Onze gemeente is gezegend met twee prachtige, oude kerkgebouwen. Maar dergelijke oude kerken kunnen ook wat minder goed toegankelijk zijn voor mensen die bijvoorbeeld niet zo goed ter been zijn of op een andere manier fysiek beperkt worden.

Mocht het zo zijn dat u moeilijkheden ondervindt op het gebied van toegankelijkheid, in of rondom een van onze kerken, spreek dan gerust een van de kerkenraadsleden aan. Er kan dan naar een oplossing gezocht worden. Grotere aanpassingen behoren niet tot onze mogelijkheden, deze zouden door de Stichting Gelderse Kerken uitgevoerd moeten worden. Maar er kan bijvoorbeeld wél afgesproken worden dat er met de auto zo ver mogelijk naar de ingang van de kerk gereden kan worden. Aarzel dus niet om in voorkomende gevallen een van de kerkenraadsleden aan te spreken, voor uzelf of voor iemand in uw omgeving.

Met vriendelijke groet,

-Janine Garretsen, voorzitter Kerkenraad

Uw steun waard

Collecte opbrengsten in april/half mei 2024

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in deze periode € 213,05 op.

Tweede collecten

7 april Plaatselijk diaconaal werk	€ 47,70
14 april Stichting Bartiméus	€ 76,50
28 april Liliane Fonds	€ 50,00
5 mei Stichting Naaste	€ 24,95
12 mei ATD Vierde Wereld	€ 67,50

Waarvoor hartelijk dank!

7

Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Langste dag wandeling

Donderdag 20 juni 2024, 19:15 uur Kerk Hummelo

Het is een mooie traditie om op de avond van de langste dag samen te wandelen in het gebied tussen Hummelo en Hoog-Keppel.

Dit jaar op donderdag 20 juni. Een avond om te verstillen en de natuur om ons heen te ervaren. Een avond ook om elkaar te ontmoeten. We beginnen om 19:15 uur in de stilte van de kerk in Hummelo. Met een mooie tekst en muziek gaan we op weg.



Samen wandelen we naar Hoog-Keppel. Rond 20:15 uur zijn we in Hoog-Keppel. Daar wachten koffie en thee. Dit keer op de Brink, omdat de kerk de komende maanden wordt verbouwd. Na een kort moment met een paar teksten lopen we via een andere weg terug naar Hummelo. Ook dan staan we even stil bij de stilte van het bos op een zomeravond. In Hummelo wordt de avond afgesloten met een moment van teksten en muziek in de kerk.

Daarna is er een drankje.

Iedereen is van harte welkom om mee te lopen. Ook wie niet meewandelt kan aansluiten bij de momenten in de kerk in Hummelo en in Hoog-Keppel.

- ds. Karin Spelt en ds. Elise Wijnands



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

De handen ineen

En het geschiedde: opeens kwam er een geweldige windvlaag, ook was er vuur, dat vuur verdeelde zich in vlammen. Op iedere aanwezige kwam een vlam neer. Dit was de uitstorting van de Heilige Geest, waar Jezus zo dikwijls over had gesproken.

De Geest helpt de woorden die Jezus heeft gesproken weer in herinnering te brengen. Tot op de dag van vandaag! Daardoor zijn wij nu nog steeds de gemeente van Christus.

De heilige Geest is het die Jezus steeds opnieuw in onze gemeente aanwezig laat zijn en ervoor zorgt dat zijn werk door kan gaan. De Geest die ervoor zorgt dat de stem van Jezus ons ook vandaag aanspoort, oproept en troost biedt. De Geest die ons de kracht geeft met elkaar gemeente te zijn, want dat is nodig: gezamenlijk zetten we de schouders eronder, slaan we de handen ineen.

Zoals het op de foto hiernaast uitgebeeld is: vele handen hebben we nodig om een kruis te vormen. Het kruis als teken van de overwinning van Jezus op de dood.

In Mattheus 16 kunnen we lezen: "Wie mijn volgeling wil zijn moet zijn kruis opnemen en Mij volgen".

Het volgen van Christus doe je actief, je gaat ervoor, samen met andere mensen, vanuit de kracht die de heilige Geest ons allemaal geeft.

- Ds. Elise Wijnands



*Handen die een kruis vormen
© Louis Louro Kunstenaar*



Bij de diensten

Zondag 9 juni is ds. Elise Wijnands de voorganger. Uit Vorden verwelkomen wij op 16 juni de heer Henk Dijkman. Al sinds jaar en dag een bekende voorganger bij ons. Dan hebben we op 23 juni onze jaarlijkse openluchtdienst. Zie voor meer info het bericht hieronder. Op 30 juni zullen enkele leden van de kerkenraad de dienst voorbereiden. Maar als u wilt helpen en u zit niet in de kerkenraad, laat u niet hinderen! Op 7 juli komt Jansje Ruiterkamp uit Vorden en op 14 juli gaat ds. Deodaat van der Boon voor in Drempt. In Hummelo is er dan geen dienst i.v.m. Vive la France.

Zondag 23 juni is onze jaarlijkse openluchtdienst!

Van harte welkom in de tuin van boerderij De Bredenhorst aan de Torenallee te Hummelo, de dienst begint om 10:00 uur.

Emma maakt de overstap naar de jeugdkerk!

Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, gaan we naar binnen in de Scoutsstal.

Na de dienst is er koffie/thee met een goedverzorgde lunch.



Koster/organist

9 juni: NN/Broer de Boer
 16 juni: Gerrit Minkhorst/Atze Douma
 23 juni: Jan Hagenbeek/ geen organist
 30 juni: Chris Vrogten/Remco Künne
 7 juli: nog niet bekend/ Remco Künne

Uitgangscollectes:

9 juni: Diva Dichtbij
 16 juni: plaatselijk kerkenwerk
 23 juni: Kerk in Actie (Werelddiaconaat)
 30 juni: plaatselijk diaconaat
 7 juli: Poor People's Fund Afrika

Bloemengroet

Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, gingen de bloemen uit de kerk naar de Protestantse Begraafplaats waar ze bij de graven van de omgekomen geallieerden werden gelegd. Op 12 mei werden ze bezorgd bij Gert Jan Langeweg. Zondag 19 mei heeft ds. Elise de bloemengroet gebracht naar Ad Addink in Warnsveld. Vanwege leeftijd en ongemak zal hij het Hummelose orgel niet meer kunnen bespelen. Hij en zijn vrouw Hillie waardeerden deze geste zeer. Op 26 mei gingen de bloemen naar Jan Schreurs.

Opbrengst collectes maart en april 2024

In de dienst

Kerk: € 309,54 (maart) & € 191,88 (april)
 Diaconie: 206,36 (maart) & € 127,92 (april)

Uitgangscollecte

3 maart € 57,85 Plaatselijk pastoraat
 10 maart € 47,40 Kerk in actie Goed boeren
 in lastig klimaat Oeganda

17 maart € 34,00 Orgelfonds
 24 maart € 113,30 St. Diva Dichtbij
 28 maart € 51,50 Het Passion
 31 maart € 120,90 Paascollecte
 7 april € 41,00 St. Shehata
 14 april € 98,55 Plaatselijk jeugdwerk
 28 april € 62,42 Plaatselijk kerkenwerk



De Kinderkerk vol enthousiasme aan de slag.



De pinksterduiven vliegen door de kerk.

Van de kinderkerk

Nadat op zaterdagmiddag de testvlucht van een enkele duif goed was verlopen konden we op zondagmorgen, eerste Pinksterdag, de mensen in de kerk verrassen. Een paar mensen hadden al iets opgemerkt en dachten de spinrag na de dienst wel even te verwijderen.

Ondertussen waren de kinderen in de Ruimte bezig met het maken van de pinksterduiven. Een rolletje als lijf, vleugels uitknippen en eraan maken en ook een hoofd. Een staart in pinksterkleuren, rood, geel en oranje en daarna nog verder versieren.

En toen Vera na de collecte begon met haar verhaal kwamen er tot grote verrassing van iedereen opeens duiven vanaf het orgel naar beneden gevlagderd. Toen wist iedereen waar dat spinrag voor was.

Het was een fijne dienst met mooie muziek, de kinderen hebben met veel plezier de duiven gemaakt en het was een mooie verrassing dat ze konden vliegen.

- Anita Nusselder



Gospelband Amio gaf naast het orgel een extra muzikaal tintje aan de dienst.



Na dienst was er tijd voor koffie en een praatje. En door het mooie weer kon dit buiten.



9 juni Collecte voor Stichting Diva Dichtbij

"Met zang bereik je het gezonde deel - de ziel"

Diva Dichtbij maakt muziek voor ouderen en langdurig zieke mensen met o.a. dementie, handicaps, psychische aandoeningen en andere beperkingen. We verplaatsen het theater naar de zorginstelling en beleven samen momenten van plezier en ontspanning.

Contact met Stichting Diva Dichtbij opnemen? Dat kan! Hebt u vragen over onze stichting, wilt u meer informatie over optredens of hebt u een andere vraag of een tip voor deze stichting?

Neem dan contact op via 0314 - 35 92 45 of mail naar post@divadichtbij.nl.

23 juni Wereld Diaconaat Pensée Libanon Kerk in Actie



Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen.

Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun

30 juni Plaatselijk Diaconaal Werk

De diaconie ondersteunt plaatselijk, in onze directe woonomgeving, mensen die door wat voor een oorzaak dan ook in de problemen zijn geraakt en waarvoor andere hulp ontbreekt. Zij kunnen een (financieel) beroep op de diaconie doen. Periodiek wordt hiervoor uw financiële bijdrage gevraagd door middel van een collecte.

Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

De diaconie van Hummelo is te bereiken via het emailadres: diaconie@kerkhummelo.nl

of via de website: Kerkhummelo.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!

- Mieke, Rikie en Rita





Nieuws van de kerkrentmeesters

Kerkbalans

Wat betreft de Actie Kerkbalans 2024 is tot nu toe toegezegd een bedrag van € 51.270,-. De toezeggingen over 2023 waren in totaal € 53.475,-. Een kleine min, maar gezien het teruglopende ledenaantal zijn de KRM-leden tevreden over het resultaat.

Jaarrekening

De jaarrekening over 2023 is ingediend en goedgekeurd en ligt ter inzage. Informatie bij penningmeester Gert Wiltink 06 47038097.

Giften

Bij de KRM zijn via de kerkenraadsleden diverse giften binnengekomen. Ook kwamen er rechtstreeks op de bankrekening giften binnen. Namens de KRM alle gevers hartelijk dank.

Begraafplaats

Op de begraafplaats is een nieuwe bank bij de oorlogsgraven geplaatst. Deze bank is geschonken en geplaatst door de gemeente Bronckhorst.

- Gert Wiltink

Ten slotte,

een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.



Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

Waarom ben jij bij de kerk?

Hoe ben je erbij gekomen? Maar ook: hoe ben je erbij gebleven?

Dat laatste spreekt niet vanzelf, zo merken we telkens weer.

Heel wat mensen die bij de kerk waren, zijn in de loop van de tijd vertrokken.

Om verschillende redenen afgehaakt. Daar is vaak aandacht voor, en dat is goed.

Het kan je helpen om helder te krijgen waar de schoen wringt.

Maar het is ook goed om aandacht te hebben voor hen die gebleven zijn.

Dat is niet minder een keuze.

Het voelt vaak wel scheef: hoeveel aandacht is er voor hen die vertrokken zijn, tegenover de geringe aandacht voor die er al die tijd trouw waren.

Juist dat gesprek kan ook van grote betekenis zijn.

Een open en eerlijk gesprek, waarin ruimte is voor allerlei soorten gevoelens rondom kerk-zijn.

Het is moeilijk met zekerheid te zeggen, maar er zijn zeker situaties denkbaar waarin openheid mensen bij de kerk en het geloof te kunnen houden.

OPEN VRAAG

Achtergrond van het themanummer is de vraag die Jezus aan zijn volgelingen stelt:

"Willen jullie soms ook weggaan"?(Joh. 6:67)

Hij vraagt dit in reactie op het feit dat veel mensen afhaakten. Aanvankelijk waren ze enthousiast, maar hun enthousiasme was bekoeld.

Zozeer, dat ze vertrokken. En dan stelt Jezus hun deze vraag: "Willen jullie soms ook weggaan"?

Het is een vraag met ruimte in zich, geen krampachtige poging het tij te keren, maar een open vraag. Recht op de man af.

Het is een uitnodiging om rekenschap te geven van de hoop die je hebt.

Een uitnodiging die ook nu nog relevant is om over na te denken en met elkaar over door te spreken.

Een mooie manier om elkaar te vertellen wat het geloof en de kerk voor je betekent, hoe je het ervaart en hoe het leven je kleurt.

Dit artikel stond in het Ouderlingenblad en sprak mij zeer aan.

Misschien een thema om tijdens het koffiedrinken op zondagmorgen eens aan te snijden.

-Tineke ten Dijk



IN MEMORIAM

31 MAART 1934

ANNIE BORGMAN-BERENPAS

† 10 APRIL 2024

Hanna Berenpas, zo is haar doopnaam, is geboren als derde van vijf kinderen in Warnsveld.

Na de lagere school heeft ze een naai- en kook opleiding gedaan, daarna bleef Annie met plezier thuis werken. In de vrije tijd hield ze van uitgaan en het verenigingsleven. Op een bruiloft in de familie ontmoette ze Dik Borgman uit Vierakker en hij werd de liefde van haar leven.

In 1961 zijn ze getrouwd en zijn gaan wonen op het verbouwde Spieker. Samen werden ze ouders van Ineke, Jan en Gerrit. De familie breidde zich later uit met schoonkinderen Stef en Erna en de kleinkinderen Bart, Antje, Dirk en Tim. Annie was een trotse moeder en oma en genoot vooral het samenzijn en...van elke ochtend: pannenkoeken...

Annie, als buitenmens genoot van tuinieren, maar niet minder van de boerderij. Samen met Dik heeft ze een prachtig bedrijf opzet, dat een mooi vervolg heeft gekregen en nog heeft.

In 1993 bouwden zij naast de boerderij 'Het Spiekertje, een huis van alle gemakken voorzien.

Annie en Dik kregen tijd voor reizen, voor familiebezoek in Engeland en naar de kinderen en kleinkinderen in Duitsland. Daarnaast bezochten ze de fokvee dagen in Duitsland en kleinvee tentoonstellingen. Of genieten van 'gewone' busreizen, waar ze altijd vrienden aan over hielden.

Annie hield van de gemeenschap en was trouwe kerkganger in Wichmond.

Ze was ook een betrokken lid van de tuinclub van de plattelandsvrouwen. Als hobby wekelijks zwemmen. Thuis genoot ze van tv kijken van koken en bakken.

Toen kwam die zwarte dag in april 2014 toen Dik ziek werd en dezelfde dag overleed.

Door de lieve mensen om haar heen pakte ze voorzichtig het leven weer op.

Ook het werken in de tuin gaf haar een welkome afleiding, maar het gemis bleef knagen.

De laatste jaren werd haar gezondheid overschaduwd door vergeetachtigheid.

Annie werd met liefde omgeven door de geweldige zorg van Jan, Erna en Gerrit en op afstand door Ineke en Stef, de kleinkinderen en de thuiszorg. De laatste jaren woonde ze op 't Spijkhoeve in Eefde, waar ze tien dagen na haar 90e verjaardag overleed.

In de Dorpskerk van Wichmond hebben de kinderen en kleinkinderen het verhaal van haar leven verteld. Mooie liederen werden gezongen en prachtig foto's getoond. We zagen Annie weer voor ons, zoals ze in haar leven had gestaan: zorgzaam, gastvrij en liefdevol.

De woorden uit psalm 8 en de sterke vrouw uit Spreuken, werden naar haar vertaald.

Ten slotte wensen wij in het bijzonder de kinderen, sterkte toe en Gods nabijheid bij het missen van dit prachtige mens: Annie Borgman, door velen gekend, zal niet licht worden vergeten en zeker niet door God.

We sluiten af met een gedicht door Annie gemaakt en ons meegegeven:

-Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink



Geluk

Je kunt het zelf niet maken van hout steen of zand.

Niet breien of niet haken? Niet knippen uit de krant!

Je maakt het niet van aarde. Ook niet van gras of hooi

Omdat je het niet maken kan... Is geluk zo mooi....!



Verslag Kerkenraadsvergadering van 17 Mei j.l.

Ditmaal een bijzondere vergadering voor de kerkenraadsleden. Classespredikant Ds. Ada Rebel heeft ons bezocht met de vraag hoe het is om ambtsdrager te zijn, wat vreugde geeft en wat ons zorgen baart rondom de functies in onze gemeente.

Het is een open gesprek geworden tussen haar en de aanwezige leden, waar diverse onderwerpen aan de orde kwamen zoals de afname van leden, het aantal actieve leden, de samenwerkingen en de toekomst van en rondom onze kerk.

De kerkenraadsleden hebben deze ontmoeting als zeer positief ervaren en we zijn allen dan ook weer met veel inspiratie uit elkaar gegaan.

Helaas zijn dit soort gesprekken maar ééns in de vier jaar.

-Jan Klein Lenderink, notulist



Liturgisch bloemstuk pinksteren

De uitstorting van de Heilige Geest.

Dit wordt verbeeld door het wuivende gras, alsof de wind erdoor blaast.

Rood is de kleur van Pinksteren (vlammen), die mensen in vuur en vlam zet.

De twaalf rode bloemen symboliseren de apostelen, die hierbij aanwezig waren

Een nieuwe vaatwasser in de keuken van het Withmundi

Een hartelijke dank aan de gulle gever namens de kerkenraad en een ieder die het moet gebruiken.



3 SEPTEMBER 1936 IN MEMORIAM 11 APRIL 2024
BENNIE STEEGE

Bernardus Steege oftewel Bennie, werd geboren op 3 september 1936 op het nieuwe Walterslag aan de Walterslagweg in Baak.

Hij groeide op bij zijn vader, moeder en zus Kaatje die 10 jaar ouder was dan hij. Mede door dit leeftijdsverschil voelde hij gedurende zijn leven enige afstand van zijn zus, maar hun verstandhouding is altijd wel goed geweest.

Al van jongs af aan had Bennie interesse in zaken die in de wereld speelden. Waarschijnlijk mede doordat hij het einde van de 2e wereldoorlog bewust heeft meegemaakt, was zijn interesse hiervoor groot.

Bennie ging na zijn schoolperiode thuis meewerken op de boerderij, samen met zijn vader en moeder. Bennie hield van natuurlijk boeren. Onkruidbestrijding met gif, daar had hij moeite mee. Hij verwijderde ze liever mechanisch met de hand en als het even kon liet hij de bloemen ook staan. Na het overlijden van zijn vader ging Bennie er met zijn moeder stevig tegenaan op de boerderij. Toen ook zijn moeder overleed in 1983, kwam Bennie er alleen voor te staan.

Ondanks dat Bennie wel hulp inschakelde op de boerderij, kreeg hij door de jaren heen meer mentale problemen en soms perioden van depressiviteit. Bennie cijferde zichzelf vaak weg. In 1994, Bennie was toen 57 jaar oud, deed de gelegenheid zich voor om een huis aan te kopen naast zijn zus Kaatje en zwager Tinus in Wichmond. Hij heeft daar tot aan zijn dood, 30 jaar gewoond. Zijn boerderij aan de Walterslagweg verkocht hij aan mijn vader, Appie Maalderink. Bennie was altijd zo dankbaar dat hij daar op zijn oude plek nog jaren bezig mocht zijn met het verzorgen van vee en van de weilanden. Toen zijn zus en zwager ouder werden, hielp Bennie hen steeds meer...

Toen Kaatje in 2013 en Tinus in 2014 overleed, pakte Bennie toch moedig de draad weer op. Hij leefde sober.

Bennie hield van lezen en een echte passie van Bennie was fotograferen, vooral gebouwen en natuurelementen. Zijn woning lag dan ook vol met foto's.

Hij was geïnteresseerd in wetenschap en vertelde ook graag over geschiedenis en aardrijkskundige zaken. Bennie was begaan met de onderdrukten in de wereld, zo maakte hij zich veel zorgen over de mensen in Gaza.

Ruim 5 jaar geleden begonnen zijn benen hem in de steek te laten en kon hij niet meer werken op zijn geliefde plek op zijn oude boerderij. Ook moest Bennie zorg toelaten in zijn leven.

Bennie die altijd klaar stond voor een ander was nu zelf hulpbehoevend. Zijn gezondheid nam de laatste maanden sterk af.

Op 11 april 2024 is hij moedig ingeslapen.

Wij gunnen hem zijn rust.

In de herdenkingsdienst op donderdag 18 april is zijn leven herdacht, waarin ook Psalm 23 centraal stond.

-Erik Maalderink





Stukje van de diaconie

In april mochten wij als diaconie €524,15 ontvangen.
Hiervan is €200,- naar de voedselbank in Zutphen gegaan,
€300,- naar de opvang van gestrande vluchtelingen in Griekenland



-De diaconie

en €338,44 is naar Docters van de wereld gegaan.
Deze organisatie komt in actie voor mensen die worden uitgesloten van gezondheidszorg of barrières ervaren. ze bieden medische zorg, geven voorlichting en helpen hen de juiste zorg te krijgen.
Want iedereen heeft recht op zorg.



Tijd om iets te vieren.

Wij, de dames van (A)kapella, vonden het na zo'n 20 jaar zingen tijd voor een etentje met elkaar.
Op een prachtige voorjaarsavond, 10 mei, gingen we richting Ruurlo.
Eerst even naar de familie Rietman om te kijken waar zij nu wonen en werken, om daarna door te gaan naar de Duif.
Daar hebben we gezellig samen gegeten om ons "jubileum" te vieren.
Het was een geslaagde avond, zeker voor herhaling vatbaar en op naar nog vele jaren zangplezier!
-een koorlid

De bloemengroet in de maand april

- 31 maart Familie Onstenk-Wullink en mw. D. Maalderink-Kl. Kranenberg
- 7 april Dhr. W. Zomer en mw. A. Borgman-Berenpas
- 14 april Mw. A. Garritsen-Regelink, dhr. B. Hiddink
en de familie Boslooper-Troost
- 21 april Mw. D. Heuvelink-Jansen, dhr. J. Harmsen
- 28 april Mw. E. Rietman-Hissink en mw. G. Maandag-Ronk



Langs deze weg wil ik de gemeente hartelijk danken
voor de bloemen die ik mocht ontvangen
voor mijn ziek zijn ook namens mijn vrouw

-Martin Boslooper

In memoriam

Gerrie Maandag-Ronk
4 juli 1927 - 27 april 2024

Gerritjen Ronk is geboren op 4 juli 1927.

Haar ouderlijk huis stond aan de Dorpsstraat 10B in Wichmond. Het gezin Ronk telde 3 kinderen, Riek, Gerrie en Corrie, Gerrie was de middelste van 3 meisjes.

Vanaf dat zij 6 jaar was had zij een fiets, zij fietste dan naar Eefde om bij haar grootmoeder te logeren. In april 1933 ging zij naar school. Het leren op school hoefde voor haar niet, zij vond knikkeren veel leuker en was echt fanatiek.

Na de lagere school ging zij als enige vanuit Wichmond naar de Vakschool in Zutphen.

Op jonge leeftijd ging Gerrie werken bij cafe de Groene Jager, ze deed huishoudelijk werk.

Later werkte zij bij Albers de leerlooierij in Vorden en tot haar trouwen nog bij dokter ter Raaij in de Bronsbergen.

Zij ging graag naar de gymnastiek van WIK en zong zij bij het kerkkoor.

Ze kende Eef Maandag al jaren. Eef die getrouwd was met Gerda Berendsen werd weduwnaar bij de geboorte van het 3e kind, hij bleef achter met de 3 kinderen, Wilma, Albert en Gerda.

Wilma die geestelijk en lichamelijk gehandicapt was ging naar de familie Bloemendaal.

Gerrie kwam als huishoudster intern bij de familie Maandag.

Na 2 jaar zijn Eef en Gerrie op 24 december 1965 getrouwd. Wilma werd ziek en is op 22 januari 1968 overleden.

Gerrie kreeg 5 kleinkinderen: Santiago, die later overleden is, Sebatián, Marit, Wieke en Rick.

Eef is vele malen in het ziekenhuis geweest, hij had de ziekte van Parkinson en is op 27 april 2014 overleden.

Gerrie verhuisde naar de seniorenwoning en later naar de Delle in Vorden

En vandaar na een verzorgingshuis in Gaanderen, later is zij naar Den Ooiman gegaan en woonde zij op afdeling Weidepad 2 .

Op 27 april is zij in alle rust heen gegaan.

Wij wensen de familie veel sterkte toe, dat zij haar herinneren in wie zij was voor hen .

-Zwennie Langwerden-Bloemendaal





Het leven vieren **KIK**



Wat een herrie in de Kerklaan! Kikker gaat gauw buiten kijken. In de zomerzon zijn mensen bezig met het bouwen van kraampjes. Er gaat iets feestelijks gebeuren, snapt Kik. Een mevrouw met een dikke map onder haar arm loopt het kerkplein op en belt aan bij de pastorie. "Mevrouw Reuring! Komt u binnen!" zegt de dominee. Natuurlijk glipt Kik mee. Mevrouw Reuring heeft een vraag. "Dominee, doet uw kerk mee met ons 'VIER HET LEVEN' festival? Met iets gezelligs op het plein en in de kerk?" "Jazeker," glundert de dominee, "Het leven vieren is onze specialiteit! Doen we! Komt voor elkaar!" De volgende dag is het kerkplein omgetoverd tot een terras waar mensen gezellig kunnen zitten.

Er wordt gratis koffie, thee en water geschonken. Algauw strijken er mensen neer om bij te praten. Sommigen gaan even de kerk in. Ook mevrouw Reuring komt langs. Ze tuurt door haar zonnebril, schrijft in haar map en loopt de kerk in en uit. Dan gaat ze op zoek naar de dominee. "Hoe KAN dit nou?" zegt ze, "U hebt een REUZE gezellig kerkplein. Maar in de kerk is helemaal NIKS te doen. De mensen zitten maar een beetje te koekeloeren bij kaarsjes. Geen kraampjes, geen muziek! Dit past NIET bij ons festival!" Dan vraagt de dominee: "Heeft u mensen horen mopperen?" "Nee," zegt ze, "maar ze zijn muisstil. Niet FEESTELIJK!" "Maar weet u," zegt de dominee, "Ze zijn van binnen blij. Zó vier je het leven ook!"



Puzzel WIE - HOE

Het is vakantie! Links staan 9 soorten mensen. Hoe gaan zij het leven vieren? Kun je het vinden in de tekening rechts? Volg de kronkellijn van Wie naar Hoe. Als je de letters in de volgorde 1-9 leest, heb je een vakantiewoord voor iedereen!

<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9

Uit de Bijbel

Geniet van het leven! Geniet van je wat je eet en drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren en zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de mensen van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. (Vrij naar Prediker 9:7-8)

